

יש עתיד עם נשים

למה לי פוליטיקה עכשיו

27/12/12

יג כסלו תשע"ג

לאחר שנים של עשייה חברתית שבמרכזן בניית גשר במפגש שבין ישראליות ליהדות ובהתמודדות אל מול השסע המעמיק שבין דת ומדינה יחד עם שנות מחקר בהן ביקשתי לחלץ תשובות מההיסטוריה היהודיות ולהביאן/להחזירן לחברה הישראלית. והן בפעילות למען נשים ונערות ולהעצמתן, נעניתי לבקשתו של יאיר לפיד והצטרפתי לעשייה הציבורית במרכזה של המפה הפוליטית.

אני מבקשת להביא למרכז השיח ולמנף את התחומים בהם אני פועלת. זה זמן רב אני חשה, כי לנוכח האיומים על עקרונות היסוד של ישראל, הגיע הזמן לנסח משוואה חדשה, שלא מתנערת מאלה שקדמו לה, אלא מעצימה אותן. לפי משוואה כזאת, ישראל צריכה לאפשר לי להיות גם יהודייה וגם דמוקרטית. זה סדר יום שהדגש בו אינו דת או מדינה, והוא מכיל ניגודים ולא קרע ביניהם.

לכאורה, יש משהו אטרקטיווי בשיח הקצוות - אלה טהורים ואלה מוחלטים, ויחד הם הולכים עד הסוף על חשבון השאר. האם עלינו להגיע לפי תהום רק משום שמעטים וקיצונים פיתחו עיוורון לאפשרות של חיים משותפים, על אף הניגודים והסתירות? למעשה, רוב הישראלים אומרים "לא" לקיצוניות הקורעת ונענים לאתגר של חיים בתוך השוני.

המתח בין דתי לדמוקרטי נובע מוויכוח על מקור הסמכות בישראל - האדם לעומת האל, ההלכה מול החוק, הכנסת או בית הכנסת. הכשל בנוסחות אלה הוא מחשבת ה"או-או". אבל למה לא לשלב? כך, על החלופה להיות "גם וגם" - גם דתי וגם דמוקרטי. הדתייה שבי היא הקשר לעבר ולמסורות שבו; הדמוקרטית שבי היא הגשר לכל בני האדם השונים ממני - דתיים מזרמים אחרים, חילונים, ואלה שאינם בני עמי, אבל הם אנשים טובים באשר הם.

ביש עתיד - מצאתי נבחרת מגוונת של אנשי עשייה אשר הציגו, לאורך שנים של פעילות ציבורית. אנשים בעלי יכולות מוכחות וניסיון עשיר להוביל מהלכים

ויוזמות. אנשים היודעים לפעול יחד ולהביא לשינוי אמיתי בחייהם של אזרחים בישראל לעתיד טוב יותר.

ומצאתי נשים שיודעות לעבוד יחד. שמבינות שכוחנו באחדותנו – זו לא סיסמה. זו עשייה יומיומית מאתגרת. זהו לא סוד שבמעמד הנשים בישראל חל כרסום משמעותי. יש לכך סיבות רבות ובמצע שלנו – התמודדנו איתן בקפידה רבה. מצע הנשים שלנו הוא המתקדם ביותר והמקיף ביותר. אך חשוב להודות שגם אנחנו הנשים אשמות. הזהות האידיאולוגית התכופה בפני הזהות הפמיניסטית. השיוך הפוליטי החליש את האחיות הנשית. המיגזריות שלנו החלישה את המודעות הפמיניסטית בקרב הדור הצעיר.

יש הרבה לעשות ולתקן בשיטה, בבירוקרטיה, בתחום המעמד האישי, בחישוק ההלכתי שנכנע לפוליטי כך למשל הועדה למינוי דיינים שלאחר 12 נשים בהם ישבה אשה אחת וכעת אפילו זה לא יהיה. דיל פוליטי הביא לכך, שהמועמדת היחידה – עו"ד בת-שבע שרמן-שני - לא נבחרה..

וגם שחשבנו שהתקדמנו ויש יותר נשים בעלות תפקידים – הגיע השבוע של עמוד שהוכיח שהנשים נשארו מחוץ לאולפנים.

רק ביחד נוכל לפעול. אנחנו באנו לשנות ואנחנו יודעות אידך.

בשבת הקרובה ניפרד מרחל אמנו. היחידה שהובטחה לה הבטחת האחדות והחזרה לארץ. לא לאברהם, לא ליצחק – אלא לרחל. המדרש מספר שרחל משום שהזכירה את העובדה שהיא לא קינאה באחותה כאשר ניתנה ליעקב על פניה "מיד נתגלגלו רחמיו של הקב"ה ואמר: בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומן."

המשימה כעת היא לחדד את התקווה כך שתגבר על הדאגה. פוליטיקה אחרת היא פוליטיקה מכילה. המשימה היא ללמוד לדבר עם כולנו, וחשוב עוד יותר: לזכור להקשיב. עם נכונות להכיר בכך שיש דעות שונות, עם רצון לחפש את המשותף, עם שאיפה להגיע לעמק השווה, עם הבנה שאין כאן מנצחים ומפסידים, עם תפיסה של עם אחד – ולא עם אחד.

שוחחתי רבות על ילדי על החלטתי להצטרף לפוליטיקה. ילדי הם דעתניים וכלל לא עשו לי הנחה. בשיחות בבית בחודש האחרון נוכחתי ביתר עצמה לדעת כי על יותר מידי שאלות לא ענינו, סוגיות רבות דחקנו. מצוקות ועיוותים שיצרנו במו ידינו - השארנו לילדנו ולנכדינו. פעם נדון בזה אמרנו. הרגע הזה הגיע. אסור לנו לדחות.

אני שמחה לצאת לדרך החדשה עם נבחרת "יש עתיד" לצידו, עם יאיר לפיד שהשכיל לבנות רשימה שיש בה כדי לתת מענה למען עתיד טוב יותר. לכולנו.

אני נרגשת וגאה להיות חלק ממפלגת "יש עתיד" ומהשינוי שהיא שואפת לחולל בחיינו כולנו ולפתח דיאלוג גם במקומות אותם שכחנו .

נרגשת – כי לאחר שנים רבות של קטגוריית ה-או או שחבלה בחיינו [או דתית או חילונית, או ימני או שמאלי], שנים של בדידות מצאתי מקום שהוא גם וגם. **ביש עתיד** מצאתי בית.

גאה – להיות שותפה לפוליטיקה אחרת המבקשת ליצור עתיד טוב יותר לילדנו כולנו ולא לילדים של מיגזר זה או אחר.