



בס"ד, ו' שבט תשע"א  
11 ינואר 2011

**לכבוד  
גב' עליזה לביא**

שלום רב,

את ספרך, אותה ערכת ביד אמונה ובלב חס לכבוד בר- המצווה של בנך, קיבלתי בחודש תשרי שנה זו, אך התפנית לקוראוי בימים אלו בעניין ובהתרגשות. בעניין – בזכות העומק והתבונה שמצאתי בעשרות המאמרים והמקורות אותם ליקטת אל "התרמיל היהודי". בהתרגשות – בשל החום והאהבה אל שרשרת הדורות היהודית, שהיו משוקעים בכל אחד מדפי הספר.

אודה על האמת: הדפים שנגעו ללבי יותר מכל דף אחר בספר היו שלושה דפים לא ממוספרים שמופיעים בראשית הספר. בדפים אלה מקופל, בעיני, סודו של הספר. אני מתכוון, כמובן, לתוכן העניינים. היכן עוד דרים בכפיפה אחת מנהגי ורמיזות ופיוטי מרוקו, תפילין מקומראן ותכילין מגטו דברצין, רמב"ן ויצחק רבין, הרב יוסף קאפח וסמדר שיר?

זומים היו עלי אותם דפים כרחבת הכותל המערבי, אליה מתקבצים, דבר יום ביומו, יהודים בני כל העדות והמגזרים. מול אבני הכותל, כתב פעם מישהו, כולם שווים. ואכן – רחבת הכותל מכילה בתוכה סגנונות וניגודים, קולות וטעמים שונים ומשונים, וכולם אהובים ורצויים בה.

מדי יום אני פוגש ברחבה נערים נרגשים בגיל מצוות. חלקם באו לעלות לתורה מול אבני הכותל הנישאות, חלקם – להניח תפילין לראשונה בחייהם, ואחרים – לסייר במקומות העתיקים והמקודשים ביותר לעם היהודי, ולהתכוון עם הוריהם אל הכניסה לעול המצוות. לכל אלה, ולרבבות נערים נרגשים אחרים, מוקדש ספרך, ולפניהם את פורסת שולחן ערוך כל טוב – שולחן שכולו הזמנה אל מסורתנו המפוארת. ואל עתידנו המתגורר והמחייב: "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש". ראוי לו, לספרך שיהא מונח על שולחנו של כל נער בר- מצווה.

מכאן, מרחבת הכותל המערבי אשר בירושלים, שלוחה לך תודתי וברכתי: יברכך ה' מציון וראי בטוב ירושלים כל ימי חייך.

כבוד רב  
שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

The Western Wall  
Heritage Foundation



הקרן למורשת  
הכותל המערבי